



Συναδέλφισσες-συνάδελφοι

Οι βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου και ο σχηματισμός κυβέρνησης από την ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη διαμόρφωσαν ένα νέο πολιτικό χάρτη στη χώρα μας. Από τις πρώτες δηλώσεις της νέας κυβέρνησης διαφαίνεται πως θα κηρύξει πόλεμο μαζί με το χρεοκοπημένο ντόπιο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο επιλέγοντας στοχευμένη πολιτική εναντίον του κοινωνικού κράτους, απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων, απέναντι στο δημόσιο δωρεάν σχολείο και στη λειτουργία του.

Οτιδήποτε επεκτείνει την υποχρέωση του κράτους για δημόσιες και δωρεάν παροχές στην υγεία και στην παιδεία θέλει είτε να το καταργήσει είτε να το ψαλιδίσει για να στρώσει το έδαφος της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ώστε με όρους αγοράς αυτές να προσφέρονται μόνο στους λίγους και στους έχοντες. Γι αυτούς τους λόγους ψάχνει τρόπους πώς θα βάλει ταφόπλακα στο δίχρονο δημόσιο δωρεάν νηπιαγωγείο παρά με την ΚΕΔΕ και τον κ. Πατούλη και πώς θα κατεδαφίσει την υποχρέωση του κράτος για δημόσια παροχή υγείας σε όλους, ξεκινώντας από τους πρόσφυγες τα προσφυγόπουλα και τους μετανάστες.

Επιπλέον η κυβέρνηση της ΝΔ παίρνει το χαρτοφυλάκιο της "Έρευνας και τεχνολογίας" από το Υπουργείο Παιδείας και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ενσωματώνει

στο Υπουργείο "Ανάπτυξης και Επενδύσεων" ώστε η αγορά και οι επιχειρηματίες τελικά να καθορίζουν και να κατευθύνουν πλήρως την έρευνα και να έχουν αυτοί ως φιλέτο τις χρηματοδοτήσεις, στοχεύοντας ταυτόχρονα στην απαξίωση του δημόσιου πανεπιστημίου καθιστώντας τα ικέτες και παραγγελιοδόχους. Για την επικράτηση των νεοφιλελεύθερων απόψεων και τον έλεγχο της πανεπιστημιακής κοινότητας εχθρό θεωρεί το πανεπιστημιακό άσυλο και

γι

αυτό τον λόγο θέλει να το καταργήσει

και να βάλει «πηλήκιο» στην ελεύθερη έκφραση και διακίνηση απόψεων και ιδεών

.

Είναι φανερό ότι επιλέγει τον δρόμο των "μνημονίων", που θα επιφέρει τα γνωστά αποτελέσματα στην κοινωνική, οικονομική ζωή ενός ολόκληρου λαού, διανθισμένο μάλιστα με πολιτικές βγαλμένες από την πιο νεοφιλελεύθερη φαρέτρα.

Εμείς επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα για την προστασία των αδύνατων, των κοινωνικών, οικονομικών και εργασιακών και μορφωτικών δικαιωμάτων μας για μια κοινωνία με περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, για μια αι  
φορική

-κυκλική οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνική συνοχή.

Οι «υποσχέσεις» της κυβέρνησης της ΝΔ δεν έχουν σταματημό και πράγματι δεν ήταν στην κρυφή της ατζέντα αλλά στις προεκλογικές της εξαγγελίες. Τα μνημόνια δεν την ικανοποίησαν, πλήρως, έχει ...καλύτερες εμπνεύσεις. Υπόσχεται στους επιχειρηματίες να επαναφέρει το εργατικό δίκαιο στον εργατικό μεσαίωνα του 19

ου

αιώνα και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν επτά (7) ημέρες την εβδομάδα με 12ωρη απασχόληση την ημέρα, άλλα και κατάργηση θετικών μέτρων που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση Σύριζα για την ανακούφιση των πληγέντων από την σκληρή λιτότητα που εφαρμόστηκε στην εποχή των μνημονίων.

Υπόσχεται μία[1] μόνιμη πρόσληψη στο δημόσιο για πέντε[5]

συνταξιοδοτήσεις-αποχωρήσεις, αυτονομία διοικητική και οικονομική στις σχολικές μονάδες με προσλήψεις εκπαιδευτικών κατά τόπους από την τοπική αυτοδιοίκηση και από

Συντάχθηκε απο τον/την theofil

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 09:03 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 09:08

---

τους διευθυντές σχολείων, υπόσχεται αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών για το "καλό" της εκπαίδευσης, υπόσχεται "πηλήκιο" στα πανεπιστήμια και φευ υπόσχεται να λύσει μια και καλή το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό στη χώρα μας σύμφωνα με το σύστημα Πινοσέτ

. Να το δώσει δηλαδή φιλέτο στις ασφαλιστικές εταιρίες και οι ιδιώτες να εγγυηθούν την υγεία και τις συντάξεις.

Οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός ξέρουν πολύ καλά και δεν ξεχνούν ποιοι ευθύνονται για τη χρεοκοπία, τα μνημόνια, τη φτωχοποίηση και τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής και με τις πρώτες αυτές κυβερνητικές εξαγγελίες ακόμα και όσοι στις πρόσφατες εκλογές ψήφισαν ΝΔ γρήγορα θα βρεθούν απέναντι από τις νεοφιλελεύθερες ασκούμενες πολιτικές της.

Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να σταθούν ανάχωμα στα νεοφιλελεύθερα πωσιμολογιστικά της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τους αγώνες τους να μην επιτρέψουν την αποδόμηση του δημόσιου δωρεάν σχολείου, την συντριβή δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να διεκδικούν μαζί και μέσα στην ελληνική κοινωνία όλα τα δίκαια αιτήματα για καλύτερη εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν για όλα τα παιδιά και με όλους τους εκπαιδευτικούς, να διεκδικούν συνολικότερα μια δικαιότερη κοινωνία υπέρ των πολλών.

Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς-ΕΡΑ δεν είχαμε ούτε έχουμε καμιά αυταπάτη για τις πολιτικές της ΝΔ και των ντόπιων τεχνοκρατών συμμάχων της -τη μισητή κυβέρνηση την έδωσε σε αυτούς- για αυτό και θα αγωνιστούμε να μη δούμε κατακτήσεις μας να γίνουν αιτήματα διεκδίκησης και συνθήματα στους αγώνες μας.

Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ε.Ρ.Α- θα εναντιωθούν σθεναρά σε κάθε πολιτική της κυβέρνησης που θα χτυπά το δημόσιο δωρεάν σχολείο, σε κάθε πολιτική κατεδάφισης δικαιωμάτων και θα συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις η ΝΔ να μην εγγράψει το μέλλον μας με τις ακρονεοφιλελεύθερες πολιτικές της. Οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί με γνώμονα τις πραγματικές κοινωνικές και μορφωτικές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν την εφαρμογή του προγράμματος της ΝΔ

.  
Την τετραετία  
της η ΝΔ  
ήδη την ξεκίνησ  
ε

κατά τέτοιο τρόπο  
ώστε να  
μετράται  
ήδη  
αντίστροφα  
.

Υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας

δεν θα επιτρέψουμε αυτές να γίνουν αιτήματα διεκδίκησης

διεκδικούμε 14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά με όλους τους εκπαιδευτικούς

τα πισωγυρίσματα θα τα ανατρέψουμε